

Stichting Adelbertusakker

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012

Beste vrienden van de akker,

2012 loopt ten einde en ook dit jaar kijken we met veel voldoening terug op een goed jaar voor de akker. De sacristie is aan de binnen- en buitenkant gerestaureerd en krijgt binnenkort een “nieuw” kleurtje. De buitenkant zal worden geverfd in de donkere kleur die de sacristie oorspronkelijk heeft gehad. Zoals u waarschijnlijk al hebt gezien, staan naast de trap van de sacristie sinds kort ook weer twee houten bloembakken. Hiervoor hebben we een subsidie van de Stichting SHOE uit Egmond mogen ontvangen. Volgend jaar zal de Adelbertusput zelf een flinke opknappbeurt ondergaan, zowel wat de putdeksel als ook het hang- en slotwerk en de waterpomp betreft.



De sacristie met aan weerszijden de nieuwe bloembakken (foto: Fred Houtenbos).



De vernieuwde aanbouw aan de achterkant van de sacristie (foto: Fred Houtenbos)

Ook dit jaar hebben veel mensen de Adelbertusakker bezocht. De Paaswake en de mis op de akker met Pinksteren waren goed bezocht. Bijna 300 mensen van drie parochies waren erbij. Met hemelvaart kwamen circa 250 mensen voor de mis.

Veel wandelaars bezochten de Adelbertusakker als startpunt van het Monnikenpad, anderen om een kijkje te nemen op de historische plaats waar een stuk geschiedenis van de Hollandse graven bijna letterlijk begraven ligt. Op onze website vertellen we meer over de archeologie en historie van de akker, en over de legende van de Heilige Adelbert. De website proberen we actueel te houden met nieuwe verhalen en anekdotes, maar ook met beeldmateriaal. Heeft u een leuke foto gemaakt tijdens een bezoek aan de akker? Of heeft u een oude foto in een vergeten laadje of een oude kast gevonden, misschien op de rommelmarkt een oude ansichtkaart van de Adelbertusakker op de kop getikt? Wij vinden het altijd leuk als wij nieuw/oud beeldmateriaal ontvangen en via de website met anderen mogen delen.

Apropos website en delen; vanaf volgend jaar houden we op de website een soortenlijst bij van planten en dieren die op de akker voorkomen. Af en toe is de akker bezocht door een vos, en in de zomer zag je geregeld een steenuiltje de akker bezoeken. U bent van harte uitgenodigd om ons te helpen bij de inventarisatie van de flora en fauna op de akker.

Elk jaar zaaien we inheemse planten langs de plattegrond van de akker, zoals klein kaasjeskruid, gele kamille, wilde ossentong en duizendblad. Op de muren zelf groeit kandelaartje (*Saxifraga tridactylites*) met piepkleine stervormige bloempjes. Het plantje houdt van kalkrijke grond en is in Nederland zeldzaam behalve ten zuiden van het duingebied van Bergen. Het is een plantje dat veel op oude muren van kastelen en vestingsteden groeide.

Stichting Adelbertusakker



Kandelaartje bloeit op de oude muren van de plattegrond (foto: Wouter van der Meer)

Trouwens is er onlangs in oktober ook een boek verschenen waarin de geschiedenis en betekenis van de Adelbertusakker als religieuze plaats uitgebreid aan bod komt. De titel van het boek is “*Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland*”. Albert van der Zeijden heeft de bijdrage over de Adelbertusakker geschreven en Fred Houtenbos stelde historische foto’s uit zijn collectie ter beschikking. Het boek is gepubliceerd bij de Uitgeverij Valkhof Pers en via de boekhandel verkrijgbaar.

Kerstviering

Wie wil kan het jaar afsluiten met de kerstmis op 25 december op de Adelbertusakker. De mis begint al vroeg, namelijk om zeven uur. Kleed je wel warm aan!

Wilt u ook vriend worden van de Adelbertusakker en het onderhoud door de vrijwilligers ondersteunen? Maak dan € 10 over op rekening 145720 van de Stichting Adelbertusakker onder vermelding van “vriend van de akker”.



Omslag van het boek *Aan plaatsen gehecht* met links onder de Adelbertusput.

Tenslotte

Alle vrienden willen we van harte bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage. Vrijwilligers zijn altijd welkom om mee te werken aan het herstel van de akker of om het leven op de akker - planten en dieren - in kaart te brengen. U kunt zich aanmelden via onderstaande email. Meer informatie over de Stichting en de geschiedenis van de Adelbertusakker vindt u op onze website.

Wij wensen u een gelukkig 2013 en tot ziens op de Adelbertusakker,

Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker