

Stichting Adelbertusakker

NIUWSBRIEF DECEMBER 2013

Beste vrienden van de akker,

Wat een prachtige zomer hebben we gehad en hoe mooi stond de Adelbertusakker er weer bij. Eenjarige bloemen, zoals klapproos, klein kaarsjeskruid en bolderik bloeiden langs de muren van het kappelletje. Zodra de schemering inzette, openden zich de bloemen van de grote teunisbloem, een tweejarige plant die met haar geur nachtvlinders lokt. In de herfst veranderden de kleuren op de akker. Rood, bruin en goudgeel namen het over van de felle kleuren van de zomer. De esdoorns aan de zuidkant kleurden oranje, de bladeren van de lindebomen aan weerszijden van de plattegrond namen een heldergele kleur aan. Natuurlijk hoorden ook de vele spinnenwebben in en tussen de struiken bij de herfst. Nu is het (bijna officieel) winter. En nog steeds is er kleur op de akker, zoals de rozenbottels naast de sacristie die rijp en rood vogels lokken.

Er waren dit jaar enkele bijzondere momenten op de akker. Een van de meest ontroerende was toch wel de openluchtmis die abt Mathijssen in september aan mevrouw Huijsmans heeft voorgedragen. Mevrouw Huijsmans heeft de hoge leeftijd van 94 bereikt en had nog maar één wens. Namelijk een laatste mis op de akker. Zij heeft lange tijd in de Peperstraat in Egmond-Binnen gewoond en was jarenlang vrijwilligster in de abdij. Speciaal voor de gelegenheid werd mevrouw Huijsmans met een ambulance op een middag naar de Adelbertusakker gebracht. Daar werd ze met klokkenluiden ontvangen en heeft abt Mathijssen aan haar wens voldaan.



Openluchtmis op de Adelbertusakker (foto: Fred Houtenbos).

Het werk op de Adelbertusakker wordt verricht door enthousiaste vrijwilligers. Door een oproep in de krant zijn er twaalf vrijwilligers bij gekomen. De meeste helpen mee in het groenonderhoud, maar er zijn ook mensen die een “vaste taak” vervullen, zoals Tilly Houtenbos. Zij zorgt voor de kaarsjes in het bidkappelletje. Onlangs hebben medewerkers van de Belastingdienst een middagje op de akker gewerkt en het onkruid tussen de stenen verwijderd. Pastoor Overmars kwam toen ook nog even langs om zijn waardering voor de vrijwilligers uit te spreken. Alle beetjes helpen, en we zijn altijd blij met extra ondersteuning.



Vrijwilligers aan het werk (foto: Fred Houtenbos)

De website van de Adelbertusakker wordt ook goed bezocht en we proberen ze actueel te houden met de laatste nieuwsberichten. Veel waardering krijgt de collectie van Fred Houtenbos die op onze

Stichting Adelbertusakker

website te bewonderen is. Fred heeft ondertussen meer dan 300 oude foto's en kaarten van de Adelbertusakker, en er komen er nog steeds nieuwe oude afbeeldingen bij. Onlangs heeft hij een portretfoto van Gerrit van den Bosch toegevoegd aan zijn collectie. Gerrit van den Bosch heeft veel betekend voor de herbeleving van de Adelbertusakker in de jaren '30 van de vorige eeuw. Hij was margarinefabrikant en politicus in Alkmaar en had veel belangstelling voor de historische plaatsen in de omgeving, zoals voor de Adelbertusakker, maar ook voor landgoed Nijenburgh en het Heilooër bos. Voor 5000 Nederlandse guldens kocht Gerrit het stukje grond met put van de Nederlands Hervormde kerk in 1921. In de jaren die volgden zorgde hij voor de bouw van de sacristie en het bidkappelletje. Het duurde niet lang en de bedevaartsplaats werd opnieuw in gebruik genomen.



Gerrit van den Bosch 1857-1931 (collectie Fred Houtenbos).

Het water uit de Adelbertusbron is van uitstekende drinkwaterkwaliteit. Dit heeft onderzoek door het Provinciaal Waterschap (PWN) aangetoond. Nu is het water in augustus opnieuw bemonsterd. Deze keer om de etherische en helende eigenschappen van het water te waarderen. Er zijn nog zes andere heilige bronnen in Nederland onderzocht door Vortex Vitalis in samenwerking met het Duitse Instituut voor Stromingswetenschappen. We hebben vlak voor het uitgaan van de kopij nog om de resultaten gevraagd, maar die zijn er nog niet. We zullen u via onze website op de hoogte houden van het onderzoek.

Kerstviering

Ook dit jaar is er op 25 december een kerstmis op de Adelbertusakker. De mis begint volgens traditie vroeg in de ochtend, namelijk om zeven uur. Warme kleding en schoenen zijn dan ook aan te bevelen.

Tenslotte

Wij willen alle vrienden en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun werk en ondersteuning. Het was een goed en gezellig jaar op de akker, dank aan jullie allen!

Wij wensen u een gelukkig 2014 en tot ziens op de Adelbertusakker,

Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker

Bent u nog geen vriend maar wilt u dit wel worden? Maak dan € 10 of meer over op rekening 145720 van de Stichting Adelbertusakker onder vermelding van "vriend van de akker".