

Stichting Adelbertusakker

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019

Beste vrienden van de akker,

Eigen grond. Dat was het thema van het theaterspektakel 'de Karavaan' dit jaar. De Adelbertusakker was één van de plekken die men tijdens een theatrale fietsroute met de naam 'Expeditie Egmond' kon bezoeken. Vooraf had de Stichting een oproep gedaan om vrijwilligers te werven voor rondleidingen op de Adelbertusakker. Dit heeft geleid tot een enthousiaste groep mensen uit Egmond en omgeving. Al gauw bleek uit de persoonlijke verhalen dat iedereen uit de groep zich op de één of andere wijze diep verbonden voelt met de akker en dit ook graag met de bezoekers wilde delen.



Aankondiging van de Karavaan (foto: Silke Lange).



Bezoekers tijdens het theaterspektakel 'Expeditie Egmond' op de Adelbertusakker (Foto: Jos Apeldoorn).

Elke rondleider had bij zijn verhaal net een iets andere benadering. De een bracht zijn persoonlijke ervaringen op de akker naar voren, de ander noemde de betekenis van Egmond als bekermaat van het geslacht van de Hollandse graven en weer een ander verhaalde over de geneeskrachtige werking die het water uit de put voor slechtziende zou hebben.



Kunstenaar Jos Apeldoorn was een van de rondleiders tijdens de karavaan. Hier staan de bezoekers naar de houten beelden te kijken die Jos heeft gemaakt (foto: Jos Apeldoorn).

Minder bekend bij het publiek waren de archeologische gegevens, zoals dat de westgevel van de kapel waarvan de plattegrond met een rand van Belgische mergelsteen is aangegeven, oorspronkelijk iets meer ten westen heeft gelegen. En dat er tijdens opgravingen in 1920 bewoningssporen werden ontdekt die ouder bleken te zijn dan de vroegmiddeleeuwse sporen. Maar over het (eerste) houten kerkje, de voorloper van de tufstenen kapel, weten wij nog helemaal niets. Ook niet van een middeleeuwse kerkhof met ringsloot die hier zal hebben gelegen. Voorlopig zal dit ook een mysterie blijven, aangezien de Adelbertusakker een provinciaal archeologisch monument is en er geen opgraving op de akker meer zal plaatsvinden.

Stichting Adelbertusakker

Wat er aan resten in de ondergrond ligt, blijft voor latere generaties behouden.

Tijdens de rondleidingen is vaak gevraagd naar de relatie van de missionaris Adelbert tot de akker. Adelbert was, net als Willibrord en Bonifatius, een missionaris uit Ierland die in de vroege middeleeuwen het evangelie in onze streken kwam verkondigen. Aan het eind van de 10^{de} eeuw heeft de monnik Ruopert van Mettlach het leven van deze heilige beschreven in zijn 'Vita Adelberti'. Hierin zijn de verrichte wonderen van de heilige genoemd en staat ook beschreven dat Adelbert na zijn dood omstreeks 740 werd begraven volgens de tradities van de lokale bevolking op een begraafplaats die we nu kennen als de Adelbertusakker.



De Benedictijnse heiligen: Bonifatius, Gregorius de Grote, Adelbert van Egmond en priester Jeroen van Noordwijk (Frans Hals museum te Haarlem).

Om de heilige na zijn dood te gedenken werd een (houten) kerk gebouwd, later vervangen door een tufstenen kerk. Het lichaam van Adelbert werd opgegraven en in de abdijkerk herbegraven. Volgens de overlevering ontstong de bron tijdens het opgraven van het

lichaam. Het lichaam werd herbegraven in de kapel van de abdij, maar de plek op de akker en met name de put bleef de aandacht trekken. Trouwens is de Vita uit het Latijns vertaald door de historicus Jurjen Vis. Wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de Adelbertusakker, kan het beste beginnen bij de vertaling van het leven van Adelbert: *De Vita Sancti Adalberti Confessoris* (G.N.M. Vis 1987).

Het theaterspektakel was niet het enige feestelijke moment dit jaar. In juni vond onder bijzonder zonnige omstandigheden de Adalbertviering plaats, en er werden ook weer familiereünies en verjaardagen op de akker gevierd. Het jaar hebben we afgesloten met onze traditionele kerstmis in de vroege ochtend.



Winterse sferen op de Adelbertusakker (Foto: Silke Lange).

Voor nu wensen wij iedereen een gelukkig en wondervol Nieuwjaar. Tot ziens op de akker!

Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker

*Bent u nog geen vriend maar wilt u dit wel worden?
Maak dan € 10 of meer over op rekening
NL32INGB0000145720 van de Stichting Adelbertusakker
onder vermelding van "vriend van de akker".*