

Stichting Adelbertusakker

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2010

Beste vrienden van de akker,

Stap voor stap wordt het herstel van de Adelbertusakker gerealiseerd. Uitgangspunt is de situatie omstreeks 1930 met een symmetrische beplanting langs de plattegrond van de kapel en twee toegangspoorten aan de oostkant van de Akker. Vorig jaar zijn de lindebomen aan weerskanten van de plattegrond geplant, dit jaar was het taak om de oude toegangspoort te vervangen door twee nieuwe poorten.

Financieel zijn de toegangspoorten mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Dit fonds ondersteunt regionale activiteiten in het kader van cultureel erfgoed. Het verhaal van de Adelbertusakker en het herstelplan past in hun doelstellingen en de subsidieaanvraag werd in 2008 gehonoreerd.

Het is te danken aan de vrijwilligers en aan de daadkrachtige coördinatie van onze voorzitter Benno Wittebrood dat de toegangspoorten er nu in volle glorie te bewonderen zijn. Benno schreef een verslag over het plaatsen van de toegangspoorten. Het complete verhaal met meer foto's is te lezen op de website www.adelbertusakker.nl.

Verhaal van het slopen en weer opbouwen van de poorten op de Adelbertusakker te Egmond-Binnen, vastgelegd door Benno Wittebrood

(een verhaal over stevig bouwende voorvaders en typisch Egmond-Binnens op het nippertje klaar)

“Als eerste stond het slopen van de oude poort op het programma. Een klus die heel wat meer zweet en arbeid heeft gekost dan ik in eerste instantie inschatte. Mijn voorgangers hadden in de jaren '50 de poort gemetseld en verstevigd door deze te vullen met gewapend beton van bunkerwaliteit. Maar goed, daar kom je pas achter als je aan de slag gaat.

*Samen met top-vrijwilliger Theo Zwart startten we op een warme zaterdag in maart. Eerst de beton koppen eraf, dat ging makkelijk. Daarna de stenen kolommen slopen (ging goed tot dat we dus op het beton stoten). Cm voor cm moesten we van de kolommen afpellen. De **muren van Jericho** vielen volgens mij makkelijk, al heb ik niet geprobeerd een ronde om de Akker te maken.*

Aan het einde van de eerste dag hadden we wel 2 meter gesloopt en dus nog 4 meter te gaan! De weken daarna zijn we samen en apart nog vele uren bezig geweest om de rest weg te halen.”



De kolommen van de poort vlak voor de sloop.

Stichting Adelbertusakker



De oude poort tijdens de sloop en Theo Zwart aan het werk.

“Na het slopen moest er een fundering worden gemaakt. Ik had betontimmerman Jack van de Reep zover gekregen om mij er mee te helpen. Op een zeer warme doordeweekse dag sloten we na gedane arbeid af om 22.35 uur met een wel verdiend biertje bij buurvrouw Karin van Café de West. Thomas Bart – bekende van mij via de andere Adelbert - hielp me met het betonstorten en, jawel de fundering was eind mei klaar voor de poorten!”



Thomas Bart met groot materiaal in actie.

“Het wachten was nu op de stalen kolommen van dorpsmit Tambach en op de poorten die in Heemkerk gemaakt werden en daarna door bestuurlid Cor Butter geconserveerd werden bij Contour kozijnen, Cor's bedrijf. De firma

Hes uit Bakkum had inmiddels een en ander aan graafwerk verricht en de afzettingen geregeld. Tambach plaatste half juni de prachtig gemaakte penanten en ik moest op zoek naar een vakman die de poorten in de hengen kon plaatsen.”

*“Nu had ik op een verjaardag in Egmond-Binnen al een visje uitgelaten en na een telefoontje over en weer wist ik vakman Herman Druiven te strikken om te helpen. Ron Tambach was inmiddels ook gepakt door het Akker virus en ook hij was aanwezig op de zaterdag voor de **Adelbertusdag** want zoals gezegd, wij Egmond-Binnens hebben er een handje van alles op het laatste moment te doen. Fred Houtenbos zorgde voor een welkome versterking op de montagedag. Hij maakte zich wel wat zorgen of alles op tijd af zou komen.”*

“Het weer was heet, zoals eigenlijk altijd als ik op de Akker aan het werk ben (zou er toch die lijn met boven wat helderder zijn??). Vroeg begonnen we met monteren van de poorten. Er moesten er zes inhangen voor de dag om was. Na een uur bleek al dat ons dat ging lukken. Wat een genot om met de twee vaklieden Ron en Herman te mogen werken! Ze vulden elkaar exact aan en Ron's uitvinding voor de bommel (sluitingsmechanisme van de grote poorten) is geniaal te noemen.”



Stichting Adelbertusakker



Herman Druiven en Ron Tambach aan de slag met de poorten en het inhangwerk.

“Rond de middag – vlak voor de viering - werd het druk op de Akker. Pastoor Nico en koster Gert verschenen op toneel om te kijken hoe het werk vorderde. Terwijl de versierploeg aan de slag ging, werkte het bouwteam onverstoord door. Ruim na de middag was het eindelijk zo ver: twee mooie witte poorten – zoals ze er 80 jaar geleden uitzagen - waren terug op de Akker! De wagens werden ingepakt en deze keer werd er bij buurman Johan een pilsje gehaald om op het mooie resultaat te proosten. Het was gelukt, al was het weer op het nippertje. Maar mijn taak voor dit jaar is volbracht!”



Even uithangen bij de deuren.

“Ik hoop dat de poorten nog jaren mogen staan, zodat ik later tegen mijn kleinkinderen

kan opscheppen dat ik ze gemaakt heb. Natuurlijk niet helemaal waar: de volgende mensen waren er ook bij betrokken: Ferry Pepping als tekenaar, Theo Zwart de supersloper, Jack van de Reep en Thomas Bart, de betonmannen. Hes b.v. voor het graafwerk en de hekken. Ron Tambach en Tambach b.v. als de staalmannen, Silmar kozijnen en Contour kozijnen als poorten makers, Herman Druiven als timmerman en Fred Houtenbos als extra hand. Buurman Martin Schuit bedankt voor al die keren dat we stroom mochten pakken en als laatste al de mensen die hun interesse toonden of gewoon kwamen ouwe wijven wat er loos was, ik was af en toe wel aan een praatje toe, bedankt!”



Pastoor Nico Knol als eerste door de poort.

“Het was mooi om te doen maar ik ben blij dat ze er staan, op naar de klokkentoren.”

Benno Wittebrood
Voorzitter en bouwer

Dit zijn krachtige woorden van onze voorzitter, en we willen ons hier graag bij aansluiten. Iedereen is van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op de Akker en om de poorten te bewonderen.

Er zijn ook enkele bestuurlijke zaken te melden. Zo heeft broeder Frans Melkert vanwege gezondheidsredenen zijn taak overgedragen aan broeder Simon. We zijn broeder Frans dankbaar voor de jaren die hij zich als bestuurslid heeft ingezet voor de

Stichting Adelbertusakker

Akker. Fred Houtenbos, vanaf het prille begin als vrijwilliger actief op de Akker, heeft het bestuur versterkt als bestuurslid.

Graag willen we alle vrienden bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage.

Zijn er nog mensen die zin en tijd hebben om als vrijwilliger mee te werken aan het herstel van de Akker, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande email. Meer informatie over de Stichting en de geschiedenis van de Akker vindt u op onze website.

Met hartelijke groet, en tot ziens op de akker,

Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker

In memoriam Gerard van Hees

Drie jaar geleden sprak Gerard mij aan. Met verbazing had hij de werkzaamheden gadeslagen van de groenploeg op de Adelbertusakker. Samen met zijn vrouw Hannie hadden zij een huisje dat grensde aan de akker en zij genoten van de rust die deze plek uitstraalde. De rust leek verstoord door de werkzaamheden. Ik legde hen uit dat de akker nodig aan een renovatie toe was en nam het hele plan met hen door. Je zag tijdens het gesprek de gezichten opklaren en aan het eind zei Gerard: 'wat een prachtig plan, daar wil ik graag aan meewerken'. Sinds die tijd was Gerard een grote steun voor de groenploeg en het trof ons pijnlijk dat wij in het voorjaar vernamen dat Gerard ernstig ziek was en kort daarop overleed.

Wij wensen Hannie en de familie veel sterkte.

Namens bestuur en vrijwilligers: Peter Lassooy

