

Stichting Adelbertusakker

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

Beste vrienden van de akker,

U hebt ze vast gezien, de letters, jaartallen en hartjes aan de binnenzijde van het opgemetselde muurtje op de Adelbertusakker. Het zijn vooral liefdesverklaringen. De meeste zijn al heel oud: sommige zijn meer dan een halve eeuw geleden in het zachte mergelgesteente gekrast. De muur geeft de plattegrond aan van waar ooit een kapel ter ere van de missionaris Adelbert (of eigenlijk Adalbert) heeft gestaan. Het was professor Holwerda die in 1920 en 1924 een opgraving naar de kapel heeft verricht en de fundamenteën heeft vrij gelegd (en later weer afgedekt). Wat er nu aan muur staat zijn stenen die vanuit België zijn aangevoerd. Wat is met de verliefde stelletjes gebeurd die hier ooit hun initialen hebben vereeuwigd in steen? Wat zijn de verhalen achter de letters en getalletjes en weet iemand ze nog te vertellen? Onze oproep aan u om de verhalen met ons te delen. Schroom niet en mail of schrijf ons via het adres onderaan de Nieuwsbrief.



Op 19 juli 1964 heeft C.H. hier zijn sporen achter gelaten.

Verbonden zijn met de akker. Dat was Ko Nijman, misschien wel de trouwste vriend van de akker. Op 20 augustus is Ko overleden. Ko

was bijna elke dag op de akker te vinden, vaak met schoffel of hark uitgerust om het onkruid tussen de tegels te lijf te gaan. We missen hem en zijn Ko dankbaar voor de tijd en zorg die hij aan de akker heeft besteed.



Ko Nijman (links) en Albert van der Zeijden (rechts) bij het bidkappeltje op de akker.

Ko is onvervangbaar maar de akker vraagt wel om onderhoud. Gelukkig hebben we versterking gekregen in de persoon van Nic Stuifbergen. Nic en Fred houden het groen op de akker in toom en zorgen er ook voor dat de paden beloopbaar blijven. Dankzij de donaties van vrienden heeft de Stichting een bosmaaier voor onder meer het maaien van de paden kunnen aanschaffen.



Na gedane arbeid is het goed toeven op het bankje op de akker. Links: Fred Houtenbos en rechts Ko Nijman.

Stichting Adelbertusakker

De Adelbertusakker is een plek voor rust en stilte. En toch zal de akker volgend jaar enkele dagen in het schijnwerperlicht vertoeven. In juni vindt namelijk het jaarlijks in Noord-Holland terugkerende theaterevenement De Karavaan plaats. Het thema van het komende seizoen is 'Eigen grond'. Wat er dan te gebeuren staat kunt u in het voorjaar van 2019 op de website van de organisatie lezen. We kunnen u in elk geval verklappen dat de akker onderdeel wordt van een fietstocht waarbij verschillende plekken in de regio worden bezocht. U kunt het gebeuren in de gaten houden via de website van De Karavaan: <https://www.karavaan.nl/programma/karavaan-festival-2019/>

In dit kader zijn we trouwens op zoek naar enthousiaste vertellers die een kleine groep bezoekers op de akker het een en ander over de geschiedenis van de Adelbertusakker willen vertellen.

Ons bestuur wordt binnenkort versterkt door broeder Steve van de Sint-Adelbertabdij. Hij heeft in het najaar al samen met broeder Simon de akker bezocht en is bijgepraat over de doelstellingen en activiteiten van de Stichting.



Broeder Steve (midden) komt het bestuur versterken. Aan weerskanten zijn broeder Simon (links) en Fred Houtenbos (rechts).

Een van de doelstellingen is de aanplant van inheemse kruiden en bloemen op de akker. Hier gaan we volgend jaar intensief mee aan de slag en hebben voor advies de bijenstichting benaderd. Misschien dat we met hulp van de bijenstichting nog meer vlinders, hommels en bijen naar de akker kunnen lokken.



Zwarte mosterdzaad op de akker in het voorjaar. De plant is een bijen-, hommels- en vlinderplant. Foto van Martin Rozema.

Op 25 december vindt er weer de traditionele kerstviering op de akker plaats onder leiding van pastoor Mandje. Denkt u eraan om u warm te kleden. Voor wie de liederen niet uit z'n hoofd kent is het meenemen van een zaklampje geen overbodige luxe: dan valt in het donker ook de tekst op het papiertje te lezen. Rest ons nu vanuit het bestuur u en uw dierbaren een warme en gezellige kerst te wensen en straks een gelukkig Nieuwjaar. Tot ziens op de akker,

Het bestuur van de Stichting Adelbertusakker

*Bent u nog geen vriend maar wilt u dit wel worden?
Maak dan € 10 of meer over op rekening
NL32INGB0000145720 van de Stichting Adelbertusakker
onder vermelding van "vriend van de akker".*